

Arkiv 20 november-december 2010



Dagens tankar", "Dagsländor", "Nästan-bloggen" – rubrikerna har varierat genom år och hemsidor. Är nu inne på min tredje sida, "om smått och stort". "Man" har bett mig att låta texter och Dagsländor följa med till nya sidan. Så vill jag också ha det själv. Bara enstaka inlägg lämnades kvar.

Enklaste sättet var att konvertera till komprimerat pdf-format. Trots många nackdelar. – Interna länkar fungerar inte och miniatyrbilder blir inte klickbara. Ett separat fotoalbum blir nog aktuellt.

Ordningsföljden är bloggans, dvs de äldsta inläggen sist. Synd att inte alla gästbokskommentarer kan följa med.

28 december

Mellandagar

Mellandagar. Kallt, men just idag med mätta. Eldar friskt i kaminen. Kört granne till tandläkare. Beställt nytt objektiv till systemkameran. Ska försöka att inte tappa det också!

Himlen var väldigt vacker i går eftermiddag.



Och en amaryllisar behagar äntligen slå ut.



Och tänk - i år behöver inte ved släpas/bäras upp från vedboden! Lycka, säger ryggen!
Men boden gör utmärkt tjänst som kattstuga - ser dem ofta komma ut därifrån.



Loggsen finns ju i stället staplade alldeles invid förstubron! Mätte de bara räcka, trots den bistra vintern.

26 december

Finaste juldagarna

En riktigt fin jul har det varit. Lugnare än vanligt och inga som helst "konflikter" eller liknande. Så tack, Hanna, Adam och Rasmus för en riktigt skön julafton.

Jag har inga bilder värda att visa, varken från julafton eller juldag.

Men ni kan ändå få se några bilder [här](#) (Kasper berättar mer), även om inte all god julmat finns fotograferad. Att datorn sedermera kom till användning berodde på att bilder från ett annat barnbarns vistelse och dykinstruktörsutbildning i Thailand förevisades för en intresserad mormor som varken har eller tänker involvera sig med facebook.

Tycker jag om mina barnbarn? **JAA, det gör jag!!!**

Har inga bilder från juldagen heller, men jag tror att inte bara jag utan vi alla uppskattade den. Lugn, avslappad och utan krav på vare sig uppskottad skridskobana på sjön eller pulkaåkning i backen. Som en dotter uttryckte saken. 😊

Annandagen har det bara slappats. Snöängeln kom och tog bort den snö som föll i natt.

Här en slapparbild på två av fyrfotingarna. Naturligtvis framför kaminen, favoritplatsen framför andra så här års.



Just nu känns det som om jag har det bättre än bäst, och den känslan tänker jag minsann ta vara på.

23 december

Dan före dan

Förberedelser fungerar. Skinka griljerad, köttbullar stekta. Jansson på tur. M.m. Allt är väl, men bloggtid fallerar. Men endera dan ses vi igen! 😊



Och så tackar vi varmt för de julkort vi fått!
Tack. alla go´a människor! Och hundar.

21 december

Näsa och nosar håller sig inomhus

Rubriken kunde lika gärna varit "Vad månde bliva..." För det är ju i januari-februari som värsta kylan sätter in.

Så här såg det ut på min termometer för en stund sedan.



Kollade precis nu - det är nästan en grad kallare både ute och inne. Drygt -23 respektive 19. En skillnad på 42 grader. Ska jag trots allt bli tvungen att stänga av ett rum även den här vintern? Nej, i varje fall inte än.

Men loggs går det åt. Massor. Även elräkningen blir dyr. Måste förresten - apropå dyrt - inhandla mer kattsand. Inte ens den mest förhärdade katt (Petrus) vill gå ut och göra sina behov vid den här väderleken.

Nästan allt inför julen är inhandlat. Krävs bara smärre komplettering i morgon, inte bara kattsand. Dessutom behöver en granne, vars bil inte klarat kylan, skjuts.

Motor- och kupévärmare - en sån helt enkelt UNDERBAR uppfinning!!!

Det är kallt. Oavsett vad termometern inomhus visar, så kryper kylan in. Jag har väldigt mycket ytterväggar. Och jag märker att jag dessvärre inte skötte om mina fönster i höstas. De borde ha fått nya fönsterremsor.

Men varför klaga, egentligen. Jag KAN få värme i mitt hus. Jag är INTE insnöad på Heathrow på tredje dygnet. Kyl och frys är proppfulla av mat. Min gårdsplan är skottad, och min bil startar. Datorn fungerar. Både hund och katter snusar fridfullt. Snart gör jag det också. Under dubbla täcken och med två värmeflaskor i sängen.

I vardagsrumsfönstret lyser min lilla fina röda stjärna (bilden från tidigare år, men det ser nästan likadant ut nu.



Jag är inne på andra muggen glögg! Jag hoppade över skållad mandel, och russinen kan jag också undvara. Men glöggen är varm.

Nu släcker jag ner datorn, tar mig en tredje mugg glögg och placerar mig framför kaminen med Kasper vid fötterna (var skulle han väl annars vara...). Funderar väl en stund över tillvaron och livet i största allmänhet...

Och sen, sen väntar sängen med värmeflaskorna som redan är på plats. Dessutom får jag sällskap där av två katter.

Oh, så fint jag har det!

Godnatt!

19 december

Insnöad - till hälften

Min gårdsplan är plogad (tack, snöängeln), men det är inte vägen utanför! Och jag tänker inte sälla mig till dem som kämpar med en massa lös snö i backen upp mot bommen. Alltså blir jag hemma tills vidare. Och noterar andras ansträngningar.

Undrar varför inte vägen plogats? Traktorhaveri? Eller så mycket snö att vi som ligger sist inte hunnits med än? Fast det är kvällen.

Det lär visa sig. Hoppas komma ut i morgon. Borde handla en hel del inför julen.

Men ändå - jag är väldigt tacksam över att vara insnöad hemma och inte på Heathrow eller Charles de Gaulle till exempel.

Eller att jag inte sitter fast i en bil nånstans.

Är också tacksam för att telefonen som varit död ett par dar åter fungerar. (Måste nästan gå ut om mobilen ska fungera.) Jag har ström också! Och mat i kyl och frys.

Märkligt det där med telefonen. Inom området kunde vi ringa till varandra, men ut härifrån kom vi inte! Varken till fasta eller mobila telefoner. Inte heller gick det att nå oss. Samtidigt som min

internetuppkoppling fungerade, trots att den är kopplat till telenätet (ADSL).

Teknikens under? 🤖

Är i alla fall tacksam.

Och nu ska jag i sena kvällen pulsa ut och ge fåglarna lite fler talgbollar, så att de får mat i morgon också. Och jag sänder en medlidsam tanke till de rådjur som brukar kalasa på mina rosor och krokusar - de har det svårt! Just nu skulle jag faktiskt unna dem både mina rosor och mina stackars krokusar.

Pulsat har för övrigt både jag och Kasper gjort. Vi har pulsat upp en gång åt katterna, ner till vedboden.



Att döma av deras egna spår uppskattar de verkligen sina sovplatser med "återkastande kroppsvärme". Den enda katt som för närvarande vill stanna inne på natten är Petrus! Upp- och nervända världen. Den upp och nervända skottkärran hann inte förpassas till återvinningen innan snön kom.



Jag är väldigt glad att loggsen är placerade uppe vid lilla huset och inte behöver "pulsas upp" från vedboden paket för paket.

Väldigt mycket jag har varit glad för idag, då...

17 december

Som sagt - änglar finns! Snöänglar.

15 cm tung, nyfallen kramsnö täckte gårdsplanen i morse - jag övervägde att stanna kvar i sängen mer eller mindre för gott och försöka få både mig själv och Kasper att inse, att nu var den stund kommen då vi skulle gå ide.

Men så hördes nåt mystiskt, härligt ljud ute på gårdsplanen!

Gissa om det gick raskt att få på nåt som gjorde att jag åtminstone kunde öppna ytterdörren och hälsa "snöängeln" varmt välkommen!

Han kom alltså! På eget initiativ.

Höga, hårda och packade plogvallen försvann, gårdsplanen blev farbar igen, och själv skottade jag fram själva bilen och lite runt där inte plogen kom åt. Bilen ska inte ut förrän i morgon, lördag.

Det blev alltså inget av med idegåendet. Kanske lika bra, för i morgon ska jag se en avgångsklass spela Shakespeare. Har ett barnbarn där.

Och nu ska det visst inte komma mer snö förrän lördag kväll och söndag. Kollade SMHI:s lokala prognos. Ska komma bortemot ytterligare någon decimeter då.

Men nu vet jag ju att änglar finns! Allt fixar sig!

Känns bra. Väldigt bra.

16 december

Oväder, men loggsen bokstavligen inne

Skitväder är det. Undrar hur det blir med min "snöängel" i morgon. Hoppas, hoppas...

Bar loggspaket i går, det är ett mindre företag att demontera presenning och inplastning från välinslagna traven utomhus. Inget man gör för att hämta in enstaka paket. Så nu är farstubron full igen med lättåtkomliga loggs.

Lånar bild från Kasper.



Dessutom en massa paket mot skorstensstocken i hallen. Inte vackert, som travad ved, men rasande praktiskt!



Det ligger några paket under klädhyllan också.
Inget mer storbärande förrän en bra bit in i januari.

I sin biabädd ligger Kasper och smaskar grisöra.
I sängen intill ligger de svarta katterna.



Petrus som varit inne hela natten vägrar att stanna inne,
trots det bistra vädret.
Han har förhoppningsvis hittat sig en
relativt skön vrå någonstans.

Tittade lite bakåt, på förra årets december. Natten till den 17 december 2009 föll 30 cm snö! Att läggas till de som fanns förut. Mätte upp ett snötäcke på drygt 48 cm!!!!

Mätte det inte upprepas!

14 december

"Gammal hederlig" bilbesiktning fortfarande relativt billig

Skönt, bilen genomgick besiktningen med glans. Inte ett enda påpekande. Glad jag valde den "gamla hederliga" bilprovningen. Dom är vänliga, dom har ett rum där dom bjuder på en massa olika kaffevarianter, te eller choklad. Plus dagens lokaltidning, att ta med sig hem om man vill.

Jag drack en kopp choklad. Och norpade en tidning.

Träffade senare en person som valt en av de nya konkurrenterna - tre hårda stolar på rad ute i själva verkstadshallen, och där bjöds minsann varken på dryck eller lektyr.

Lånar bild från Kasper!



Bilbesiktningen är en av de verksamheter jag inte förstår vitsen med att konkurrensutsätta. (Fikat bjöd man på redan tidigare år.) Såvitt jag förstår kommer dessutom besiktningen att bli dyrare så här. Enligt finsk modell. Enligt uppgift kostade där en besiktning tidigare motsvarande 170 kronor, och nu med fri konkurrens motsvarande 450.

Arne Willerslev-Legrand, vd Spanienbaserade Applus säger i [Expressen](#):
"1. Vi startar försiktigt i Stockholm, Göteborg och i Sydsverige, för att vara säkra på att myndigheterna kan upprätthålla kvaliteten på marknaden.
2. 300 kronor (blir priset) till att börja med. I takt med att fler stationer öppnar ökar priset."

Ska *myndigheterna* upprätthålla kvalitén? Jag trodde det var företagen. Men det trodde jag om SJ och Banverket osv också.

Det dröjde för övrigt innan jag fattade varför priset kommer att ÖKA i takt med att stationerna utökas och konkurrensen blir större. - *Fler och fler personer ska ju försörja sig på samma antal bilar!*

Jaha, så blev det lite gnäll i dag också.

Å andra sidan har det varit en bedövande vacker dag - klarblå himmel, gnistrande snö.

Men så har jag just fått en ovanligt saftig elräkning ... å andra sidan har äntligen skatteverket pytsat iväg min skatteåterbäring!

Ömsom vin, ömsom vatten, alltså.

13 december

Osannolikt sannolikt

Inga speciella tankar dyker upp i huvudet. Känner mig just nu som "Pastor Jansson" som inte "hade några bestämda tankar om någonting".

Från Hasse Alfredsson går tankarna till Tage Danielsson, och då kommer jag förstås att tänka på hans monolog om [Sannolikhet](#).

Och då går förstås tankarna vidare till dagens situation på kärnkraftsfronten i Sverige. Kärnkraften, den vi ska förlita oss på, den som till skillnad från sol, vind och vatten alltid fungerar jämnt och stadigt och säkert.

För närvarande står visst tre reaktorer stilla. Eller är det fyra? Vattenmagasinen är inte fyllda, manne man förlitat sig på kärnkraften och inte brytt sig om att fylla magasinen? Allt medan vi tydligen också har en osannolikt lång vinter i år - och en kall!

Oh, så gärna jag skulle velat höra Tage Danielsson göra en ny sannolikhetsmonolog, om situationen idag! Och den framtida, dvs om "slutförvaret" av avfallet...

En och annan tanke dök tydligen upp ändå - hade varit roligare om de varit mer positiva. Ska försöka fundera ut något till i morgon!
Men det beror på - bilen ska besiktigas för andra gången i sitt liv. Går det lika bra nu som förra gången, dvs utan ett enda påpekande, då känner jag mig säkert gladare.

(Förresten är [Kasper](#) lite mer positiv, vi har ju faktiskt varit bjudna på jättesmarrig lunch idag!)

9 december

Känns inte alls bra, en nästan-granne hittades död

En nästan-granne är död. Områdets original, "en tjurig och vrång ensling" men med enstaka favoriter. De senaste åren hörde jag inte längre dit. Han var lätt att misshaga.

Men han hörde till. På något sätt. Även om han tittade bort och vägrade hälsa på de flesta och svor åt en och annan som ibland ville hjälpa.

Originaliteten blev med åren alltmer framträdande. Men som sagt, han hörde till. Hämtade sin post på udda tider, for ibland förbi mitt hus på en urgammal minitraktor.

Hans hund dog för flera år sedan, och någon ny skaffade han inte. Katten dog också. Han skaffade inte någon ny katt heller, kanske han skulle ha gjort det?

Men i stället matade han fåglarna.

Han var gammal. Nästa jämna födelsedag skulle han fylla 90. Även om det skulle dröjt ett tag.

Vad får mig att skriva det här?

Jo - inga spår i snön, ingen rök från skorstenen och en proppfull brevlåda gjorde att någon slog larm. Polisen kom, och några timmar senare den bil som forslade vår ensling till rättsmedicinsk undersökning.

Då hade han uppenbarligen legat död i sin stuga i flera veckor.

Ensamheten och isoleringen var självvald vad grannar och nästan-grannar beträffar. *Eller var den inte det? Egentligen.*

Jag tänker många tankar. Kontentan är ungefär att ingen människa borde vara så ensam, ingen borde behöva ligga död i flera veckor innan någon uppmärksammar att han saknas.

Men - i det här fallet går det inte att tänka i allmänna termer. *Ingen borde...*

Vaddå - det är ju OSS det gäller, det gäller MIG och mina grannar och nästan-grannar. Det är VI som låtit det här ske. Vi som liksom vår ensling bor här året om.

Det känns helt enkelt inte bra. Inte alls.

PS. maj 2011

Inte i flera veckor hade mannen legat död, men illa nog med en vecka.

8 december

Trevligt besök och vackra ljus

Bloggande hundar har trevliga mattar och hussar! Två fyrbenta och tre tvåbenta hälsade på hos mig och Kasper idag. Förutom allt gott som Kasper fick så medfördes goda kuvertbröd, smarrig

krusbärskaka till kaffet, sommar på burk i form av gelé och så ett par mycket speciella ljus. Tack för alltihop, Helena, Gunilla och Pelle!

Kasper tackar och visar bilder hos [sig](#).

Alla hundar går inte ihop, alltid. Kasper lyckades som vanligt fjomsa sig fram mittemellan.

De speciella ljusen - de är fantastiskt vackra, jag har aldrig sett några liknande, bara önskar att jag haft min "riktiga" kamera i användbart skick.



De här ljusen ska jag tända i jul. Tillsammans med en vän som inte ser fram mot den helgen. Inte på julaftonen ska vi tända ljusen och inte på juldagen, men kanske på annandagen.

Ljusen är tillverkade på [Östanbäcks kloster](#), av munkarna. Fascinerande. Undrar över varför man väljer att leva i ett kloster.

På många sätt ett enkelt, inrutat och bekymmersfritt liv? Å andra sidan ett riktigt händelsefattigt.

På ytan. Men jag tror inte att munkarna själva ser det så, tvärtom.

Det ÄR fascinerande att tänka att ett antagligen ovanligt rikt och händelserikt inre liv hos dessa personer kanske är beroende av just ett "enahanda" yttre?

Tack Gunilla och Pelle.

Och nu ska jag se på - men inte röra förrän om några dar - den vackert skimrande "sommar på burk" jag fick av Helena. Tack, snälla du!

7 december (inlägg nr 2)

Löjligt journalistdrev

Lyssnar just nu på något som våra fantastiska journalister grävt upp - kungen äger aktier i bl.a. Investor och Ericsson!!! Och detta samtidigt som han på Utrikesdepartementets uppmaning och önskan förra eller förrförra året (?) följde med till Brasilien (bl.a.) för att försöka hjälpa svenskt näringsliv att "sälja" Sverige och öka våra exportmöjligheter..

KAN han möjligen ha gått med på att skapa goodwill för Sverige bara för att hans egen

aktieportfölj skulle bli lite mer värd? Undrar förnumstigt spekulerande reportrar.

Herregud - jag är inte rojalist, men någon måtta på drev får det väl ändå vara!!!

Ansvariga vid Sveriges Radio - *det råder knappast nyhetstorka för närvarande!* Varför i fridens dar haussa upp nåt sånt här?

Bara vid ett tidigare tillfälle har jag kontaktat Sveriges radio. Denna gång blir den andra!

7 december

Skojig snö och en kommuns sorteringstänk

Det är mycket snö nu. Mer än som är trevligt att pulsa i. Och mer än som i korta stunder känns bra för Kasper med sina korta ben.



En översnöad kompostbehållare och dito liten tall - ju längre jag tittade, desto fler "varelser" upptäckte jag, trots att de gjorde vad de kunde för inte synas. Men de behövde inte oroa sig - jag tänkte varken störa eller förstöra



4 December

Änglar finns

Det snöade YMNIGT i fredags. Försöka skotta eller inte? En dryg decimeter. Hoppades och hoppades - och hoppade över...

Men "ängeln" kom! Med kraftfull fyrhjuling och schaktblad. Plogade hela gårdsplan - igen! Jag tror att jag genomlever den här vintern också!!! Dessutom blev jag av en "barnbarnsmåg" ombedd att säga till när jag vill ha taket skottat! (Blir kanske aktuellt senare i år).

Jädrans Bore ... men jag känner mig lättad och glad idag! Inser både att jag faktiskt behöver hjälp - och att jag får den. Om nu vintern tänker fortsätta som den börjat.

Det är hur som helst oerhört vackert. Snön ligger kvar på alla grenar, i sänkorna är dessutom varenda liten grensnutt frostvit.

På det frostvita har jag inga bilder, men så här såg det ut på tomten tidigt i eftermiddags. Innan vi for iväg till det adventsfika Kasper talar om.



Klickbara bilder

Det är vackert. Och det finns hjälp att få om snön känns övermäktig. Det går att hålla värme inomhus. Vad som däremot inte går är att vandra i skogen. Nu börjar snön bli för djup. Plogade vägar betyder en Kasper i koppel.

Och
...än så är det långt till vår,
innan rönn i blomning står,
sov du lilla vide,
än så är det vinter...

Håhåjaja - trots det vackra, så längtar jag till våren! Ja, det GÖR jag!!!

1 december

Kallt, kallt - och synpunkter på niqab

Det är kallt nu. Kallt inomhus på mornarna och kallt ute dygnet om. Det tycker bilen också. Ska motor- och kupévärmare hinna fungera, då ska man inte somna om på morgonen. Och vakna en dryg halvtimme innan den ska startas. När det är -20 grader!

Tur att jag precis hann duscha och klä på mig innan en granne - för tidigt - knackade på. Hon skulle få skjuts.

Nåja, allt fungerade. Men sent på eftermiddagen, då en tredje person väntade på skjuts en bit på väg, då hade bakdörren frusit fast. På en parkeringsplats. Men Kaspers bur kunde skjutas iväg en bit, så genom andra dörren fick den stackars personen kliva in och sitta utan säte på en bokstavligen iskall kudde. Men hon kom ju i alla fall hem...

Under -17 sjönk inte temperaturen idag.

Nu är vi nere under 20-gradersstrecket igen.

Niqab på barnskötare

Lyssnar nu på en debatt om niqab. Såg en bild också, på kvinnan det främst gäller. Som utbildat sig till barnsköterska.

Kan inte låta bli att tänka på barnen. Hur reagerar de inför en svartklädd oformlig gestalt där enbart ögonen är levande? Jag noterar också att båda de kvinnor som kom till tals i teve också bar handskar på händerna, som alltså inte heller får vara bara.

Inte så lätt att ta hand om bajsblöjor om man måste bära handskar. *Eller ska pappor och manliga barnskötare portförbjudas på dagis?*

Okej om man nu prompt ska i det närmaste totaldölja sig för omvärlden ([profetens fruar till efterföljd](#)) - då menar jag att man i konsekvensens namn åtminstone borde välja utbildning, yrke och arbetsplats därefter!

Profetens *fruar*, förresten...

Nej, det är en annan fråga. Då var då och nu är nu. (Så borde det väl åtminstone vara.) Må fruarnas efterföljare ha sin tro, och må de klä sig som de vill. Men må de samtidigt inse att i ett samhälle som vårt måste de leva med konsekvenserna. Som faktiskt *inte* är särskilt vådliga.

Vem som vill kan ju jämföra vad den som inte följer "reglerna" kan gå miste om på olika ställen i världen.

29 november

När nöden är som störst...

En läskig upplevelse att titta ut på söndagsmorgonen! Ytterligare en decimeter snö. Plus en VÄLDIG plogvall vid uppfarten. Valde att blunda. Tände i kaminen och intog morgonkaffet i eldens sken och värme.

Fortsatte att blunda, men tog några pliktskyldiga tag med snösläden (som fått flytta utomhus igen, hehehe) på väg till adventsfikat en bit bort i området. Höll på att drunkna i plogvallen.

Men där, bland lussekatter, pepparkakor, kaffe och glögg - där fanns han! En nästan-granne, som

bor på andra sidan sjön. Han och frun bor sedan något år nästan-permanent där.

Efter fikat plogade han rent på min gårdsplan. Han återkommer vid tillfälle med traktor och skopa! Behöver jag hjälp framöver kan jag ringa, har han möjlighet så hjälper han till.

Så här ser det ut nu!



Till och med bilen är framskottad - men det gjorde jag själv. :)



Men någon ljusslinga i rosenbusken blir det inte!



Inne är det mysigt - tur det, när temperaturen återigen sjunkit under minus 10-strecket. Bilden är från förra året, men det ser likadant ut nu. Själva julen är måttligt rolig numera, men advent tycker jag om! Bilden ser inte klok ut, men *blir lite bättre om du klickar på den.*



Kasper visade ju min märkliga möblering med snösläde i hallen och snöbollsrester på väggen, så det är väl inte mer än rätt att han också får visa hur det [ser ut nu](#). Efter min nattliga målning. Fast man kan kanske tycka att jag borde få nog av allt det vita utomhus. När jag tittar ut på altanen ser det förresten ut så här! Och det är fortfarande bara november. I Mälardalen!



Men Kasper är lycklig. Klicka gärna för att se honom älska snö i sen novembersol.



Fler bilder hos honom själv, på [Kasperian](#).

26 november

Snö och kyla och elände...

Nu visar termometern på -15. Över två dm snö, i drivorna en halvmeter! Och det är bara november!!!!!! Vad månne bliva. Minns förra vintern med viss fasa. Och den startade tre veckor senare än den här.

Men det är som det är. Kanske snart dags att stänga sovrummet och flytta till gästsängen och kontoret. Så blir det om kylan håller i sig länge. Det funkade ju bra förra vintern.

Kasper visar en interiör från idag, hallen möbleras med snösläde.

Själv konstaterar jag att åtminstone Petrus nobbar alla mina anordnade **kattbäddar** - han föredrar att sova under något av grannens uthus! Och då ser han ut så här när han kommer in - tyvärr kom jag bara åt att fotografera bakben och svans - men ni skulle se magen!



Snöskottning har stått på programmet, dock inget datorarbete. Väntar på en grundbok om nya programmet, hjälpprogrammet förutsätter att man redan jobbat med tidigare versioner. Men det har man inte...

Nästa program brådskar inte lika mycket, så det tar jag nog inte itu med förrän efter jul.

Men nu ska jag strax krypa ner i sängen - den står där och väntar, renbäddad och försedd med två varmvattenflaskor som mina kalla fötter älskar. Och kölden till ära är den dessutom försedd med ett extra täcke.

24 november

Vad håller jag egentligen på med??

Programmen levererade vid dörren! Fyrhjulsdrift och dubbar gjorde att paketet inte blev kvar varken i Kärsviksbacken eller uppe vid bommen. En ung kille kände sig uppenbarligen ganska stolt.

Men - det fungerar inte ändå. Jag har installerat det ena - men ska nu avinstallera och ominstallera. Hjälpen fungerade inte som den ska. 🤔

Kan säga att det här blir krångligt.

Så det blir inga besök i kväll/natt. Men jag hälsar på i morgon!

23 november

Lite strul

Råkade skriva om programleveransstrulet på Kaspers sida, och nu orkar jag inte ändra.

Dagen började med strömlöst! Men tack och lov för kaminen, som går att ställa kastruller på. Kaffe på morgonen är ett måste. Men varefter timmarna gick blev humöret sämre. Ingen dator. Ingen radio. Begränsat med vatten. Inget besked om när strömmen kunde väntas tillbaka.

Men så plötsligt - pang, så levde alla apparater upp igen... Och jag med dem. Så man har blivit...

Blåsten ven om knutarna, och sån där finkornig snö piskade ansiktet. In igen, snabbt. Även Kasper ville in.

Såg på TV hur mycket oreda ovädret ställt och fortfarande ställer till med. Vårt samhälle ÄR

sårbart.

Ska bli spännande att se hur morgondagen (dvs idag onsdag) utvecklar sig. Får jag mina datorprogram? Eller inte? Kommer dom i annat fall att som man (dvs [ups](#)) så skickas tillbaka till Irland? (Förklaring hos Kasper.)

Inte många tankar i huvudet just nu. Sängen kallar.

Först bara en bild på ytterligare ett par ekologiska Arla-produkter i mitt kylskåp.



Ekologisk mjölk har Arla haft i sortimentet minst 15 år. Numera finns massor av KRAV-märkta produkter. - Aldrig trodde jag väl att jag skulle ta [Arla](#) i försvar, men uppenbarligen gör jag det i alla fall. Lite grann. Ja, i alla fall *liiiiite* grann. (Jag och Lena samtalar om saken i gästboken.)

22 november

Blandad kompott

Vinterdäck med dubbar - det är grejer det! När man bor i skogen och det har blötsnöat.

I Södertälje noterade jag att det tydligen är trendigt bland unga tjejer att gå och röka på gatan. Ser riktigt fånigt ut. Stackarna, men så synd. Dom BLIR beroende, om dom fortsätter.

Jag såg också en A-lagare ta upp en glödande fimp som en av flickorna nonchalant slängt på gatan. Hon och hennes kompisar såg inte fimpens pånyttfödelse. Några bloss fanns kvar.

Olika faller ödets lotter.

I stället för en defekt väska som jag återlämnade köpte jag den här ljustaken. Bl.a. Den ska få lysa i växternas glasrum.



Annars är det vid det här lilla bordet jag sitter och myser,
både mornar och sena kvällar - efter datorn.
Framför kaminen.



Här har jag sällskap med ett par troll, en tovad vätte och en tovad "sten". Samtliga är gåvor.
Vätten, t.v. om ljusstaken, har Sigges mattes mamma gjort! Jag tycker mycket om den. I knät
en katt, och vid fötterna en Kasper.

Vad mer? Massor i själva verket, men jag nöjer mig med en bild på Bregott. (Framst med tanke
på Lena. I gästboken har vi fört ett litet samtal.)
När jag skulle köpa smör idag fick jag syn på det här! Ekologisk och KRAV-godkänd Bregott. Den
fick följa med hem!



En sak till - mina datorprogram har inte kommit än - fick via posten besked att dom ligger och väntar på mig i Stockholm!. Det är åtskilliga mil till Tappvägen i Bromma. Minst 6-7. Dessutom har man skrivit fel namn. Jag heter INTE Bertil.

Ska försöka få dem skickade lite närmare, i morgon. Jag avskyr när saker inte fungerar! Det SKA dom göra!! Och jag vill ha mina program. I går!

20 november

Är äntligen med ny frys!

Kyl-frysen kom! Innan såg det ut så här - sånt som kräver kyla finns i "glasrummet".





Sedan - den gamla ut, den nya in. MEN trots samma standardmått så kärvade det - kylskåpsdörren gick bara att öppna till hälften. Därav såg och hammare på bordet. Jag baxade ut skåpet (revbenen jämrade sig), sågade av dörrfodret, bände och bröt (jädrans så gnälliga revben kan vara!!), baxade in skåpet igen och si - nu fungerar det riktigt bra.



Jag HAR sett smartare inredning, bl.a. i mitt förra skåp. Men den är okej, den här också. Dessutom är kylskåpsdelen lite rymligare. Som synes inte ens helt fylld, för närvarande.



Bregott provas (syns på bilden), som ersättning för smör på macka. Består tydligen bara av grädde, rapsolja och en gnutta salt. Bredbart kylskåpskallt. Men fortfarande smör i mat, bak och till stekning. Blir nog ännu en ask Bregott.

En finess jag uppskattar är displayen och lilla manöverpanelen på dörrens utsida. Lämnas en dörr öppen för länge LÅTER ett larm! Perfekt för den som är som jag. Just en icke-stängd dörr till frysen orsakade ju den tidigare kompressorkollapsen.

Man väljer själv temperatur, här +6 resp -18. Dessutom är inte bara kylan utan även frysen självavfrostande! Hurra igen!! Och nu är gamla-gamla frysen i källaren tömd och avstängd.



Utanför huset är det återigen vitt. Inget tjockt täcke, jag tänker inte skotta. Hoppas det inte

kommer mer - men det gör det nog. :(

Fast det är lite intressant också, med snön. **Kasper** visar bl.a. fågelspår, jag en liten lingonkvist.



Och nu ska jag fortsätta glädjas över att det finns en hel del god mat i frysen - sånt jag inte såg där nere i källaren och dessutom glömt att det fanns. Har just ätit en god trattkantarellpaj. (En annan som är glad att det frysta kommit upp i dagen är Kasper.)

18 november

Datorn kräver och tiden går

Nu sitter jag här och väntar på två program från Adobe - Dreamweaver och en uppdatering från PageMaker till InDesign. Jag har verkligen dragit på saken. Men i kväll köpte jag dem. 9000 pix! Dyrare än en ny dator!!!!

Det krävs en hel del om man ska hålla sig någorlunda ikapp med utvecklingen. Både när det gäller hård- och mjukvara. Däremot vägrar jag andra moderniteter, som phonar och poddar och sånt... :) För den delen också Facebook.

Blir väldigt mycket jobb framöver, med att lära nytt. Har ju redan kämpat ett tag.

I morgon kommer nya kyl/frysen. Bra! Skönt med en fungerande frys i köket. Tror nog att nytt objektiv till storkameran får vänta lite. Det var ju den där jädrans bilkostnaden också ... 13000 - men på den sparade jag å andra sidan så mycket att det räcker till Kaspers adventsparty! Hurra, det ska bli roligt! (Sigge och Ludde, snart ses vi igen, hälsar Kasper.)

Tänk, så bra man/jag ändå har det. Lätt att glömma ibland. Glömde gjorde jag också dokumentförstöraren, fast jag gick förbi butiken idag. I Södertälje.

Såg att julsmytningen redan satt igång. Och blev av en granne (tillsammans med ytterligare fastboende) inbjuden till adventskaffe nästa söndag. Fattar inte hur tiden kan rusa iväg så snabbt.

Var väl inte så länge sedan jag såg ut så här?



Eller det kanske det var... minns inte så noga...

Kan inte låta bli att lägga in den här gulliga bilden också - på mig och bästa kompisen och grannen Olle.



Undrar var han finns nu... Googlade och upptäckte att det finns en ambassadör och en präst med rätt namn. Eniro hittade några fler. Det ÄR nog ganska länge sedan, när jag riktigt tänker efter...

16 november

Hur dum får man va ~?

Jag är INTE det smartaste som finns. [Fråga Kasper!](#)

Förresten vill jag inte se mer varken av dom där bortskämningarna - eller deras föräldrar! *Men det ska bli roligt när På Spåret startar igen!*

13 november

Lite "hemma-hos"

Som Kasper berättat - jag är mycket bättre. Det mesta funkar, utom att bära tungt och att storskratta! Tungt *behöver* jag inte bära, och goda skratt är värda både guld och lite ont.

Vid ytterdörren står mina speciella broddskor. Dom är alltid försedda med broddar och ett måste på mina vinterhala vägar i området där jag bor.



Att sortera papper är ett utmärkt novemberjobb. Stora-stora papperskorgen (egentligen tvättkorg) får ta emot massor, liksom kaminen.



En ny och effektivare [dokumentförstörare](#) står på önskelistan. Clas Ohlson har butik i Södertälje - och så finns ju alltid nätet. För övrigt en fascinerande [historia](#), den om företagets start och utveckling.

När dokumentförstöraren inhandlats så ska minsann gamla pärmar gås igenom! Blir mycket jobb för en förstörare.

Kollar "lilla röda" som egentligen är en åtminstone hyfsat bra kamera för sitt ändamål (fast den tyvärr kräver betänketid), för att se hur den beter sig inomhus. Så här blev några bilder (lågupplösta för att inte ta så lång tid att ladda ner).



Det där konstiga som skymtar mellan olivolja och mortel är i själva verket en söt ängel, en grytlapp bara "til lyst". Undrar om ni kan se hennes gloria. 😊



Om jag bara utnyttjar lilla kamerans inställningsmöjligheter så blir bildkvaliteten faktiskt tillräckligt hyfsad för att funka på hemsidan (tycker jag) där jag ju ändå gör bilderna lågupplösta.

Provade att interiörfota i vardagsrummet också. Med Kasper i soffan. Han kan faktiskt tänka sig att ligga där någon enstaka gång. Numera. Det går framåt... och den bilden går att klicka på.



Det går att klicka på den gamla kopparformen också - de enda som inte rensats ut och förflyttats till en bod.

Jag ska fortsätta utforska lillkamerans möjligheter. Men nu ska ni i alla fall slippa fler "hemmas-bilder". Det är förresten lögnadags.

9 november

Fall på revben. Med mera

Innan snön började falla som ymnigast bunkrade jag. Sen blev jag och mina kassar till ett enda stort fall, på parkeringsplatsen - [Kasper beskriver!](#) Han bevittnade scenariot från bilen. Halka. Och då gillar jag bättre att vistas på fyra stadiga hjul än på två osäkra och flyende fötter!

Kan säga att har jag vissa rörelseproblem nu. Jädrans revben! Inte brutna, men kanske nå spricka? Dom är liksom inte gjorda att landa på. Det lär också dröja länge innan jag kan stå på knä. Men, oj så mycket värre det KUNDE ha gått!!!!

Snön faller, den också. Jag eldar. Att bära in fler 10-kilos loggspaket kommer inte på fråga. Tur att det finns en hel hopar på förstubron. Där kan jag plocka loggsen ett och ett eller kanske två och två. 😊 Det lär också dröja innan jag kan skotta snö!

Det är gott med pannbiff och stekt lök. Både Kasper och jag är mätta och belåtna. Kasper fick förstås biff utan lök..

Har fortfarande ström, men har för säkerhets skull tappat upp vatten både för både matlagning och toalettbestyr.

Hör på radion om debaclet runt USA:s ambassad i Stockholm. Kan inte hjälpa att jag undrar vad man förväntat sig? Klart dom har koll! Dessvärre har dom antagligen viss anledning, även om de till stor del har sig själva att skylla. Eller? Tycker nog att det här verkar vara en storm i ett vattenglas.

Egentligen tycker jag att TV-programmet om bortskämda ungdomar visar på ett på sikt större problem (ska på datorn se början av programmet, som jag missade). Hur kan ungdomarna ha blivit som de är? Hur kan föräldrar låta det gå så långt? Om de här tio ungdomarna inte är unika - hur kommer då vårt samhälle att se ut? - Men så illa KAN det väl inte vara, att det finns fler... ungdomar och ungdomar förresten - de är alla "vuxna" med rösträtt.

Samtidigt undrar jag varför en utröstning ska ingå? Varför överhuvudtaget alla dessa utröstningsprogram? Varför inte i stället en positiv röstning? Alla kvar, men de "tävlar" om att göra bäst ifrån sig.

Kanske allra viktigast - vem tar hand om föräldrarna, och ser till att de åtminstone i fortsättningen tar sitt ansvar?

Nu ska jag ta en Voltarén. Trodde jag skulle slippa.

8 november

Förberedelser - bl.a. bäddar i vedboden

I morgon kommer kanske 20 cm snö! *I natt -10 grader.* VAD månne bli av den vinter som stundar - det är ju inte ens mitten av november än! KAN det bli en ännu tuffare vinter än den förra? NEJ, säger jag, nej, nej, nej!!!

Men bilen är rustad. Kabel klar för motor- och kupévärmare. Rattmuffen finns på plats. Värmen i sätena fungerar. Kaspers bur har fått ett värmande liggunderlag.

Katterna - som absolut vill ut senast vid midnatt så länge det är under -15 grader - har fått värmande sovplatser både under tak på altanen och i vedboden. (Snor en bild på vedbodens sängkammare från [Kasperian](#).) Så nu kan de välja på sju "sängar". Dörren till källaren måste tyvärr hållas stängd, annars fryser vattnet.



Men nu ska här sovas. I morgon kan det krävas snöskottning - dessvärre är en tur till samhället nödvändig. Tänk att ha över en mil till närmsta affär...

7 november

Om drev, svarta pengar och en fantastisk kråka

Helt plötsligt har en vecka försvunnit, utan en enda dagslända. Ärligt talat känns det som om det bästa vore att låta kommande vecka gå samma väg. För att skriva att kylan invaderar, att det just nu är -7 utanför huset, att jag uppenbarligen inte tagit detta faktum på allvar och därför morgon efter morgon vaknar till en innetemperatur på 13-14 grader -- det är ju faktiskt inte mycket att skriva om. Inte heller att solen skiner om dagarna och gör mitt lilla "glasrum" till en skön plats att inta lunchen på. Tillika är det katternas absoluta favoritställe.

Drevet mot kungen fortsätter - jag är inte rojalist, men för den skull vill jag inte förnedra mig till att gotta mig i NÅGONS privatliv. För ingen ska inbilla mig att det inte är precis det som det är fråga om. Jag har inte läst några artiklar, har bara sett rubriker och hört ett och annat på radio. Jag tänker inte läsa boken.

Men en sak är jag väldigt glad över - att jag inte själv är en offentlig person! Inte har jag väl speciellt stora "lik i lasten", men nog SKULLE dom som finns kunna blåsas upp alltid! Ja, jisses!! När jag tänker efter! Och *dessutom* har jag betalat svart! Ca 400 kronor om året!

Och vet ni vad - det värsta är att jag antagligen kommer att göra det igen! Men jag tänker inte tala om för vad - förresten kanske jag kommer på bättre tankar så det är ingen idé att försöka stämna mig... ;) Och om vad övrigt kunde sägas gör jag som de små vaktparadstomtarna, smyger tyst, hehehe...



Undrar om det räcker med en enda "fallen ängel" - förmodligen inte, så



Men nu kommer till slut något upplyftande! En kråka som tagit hand om, räddat livet på, beskyddat och blivit bästa vän med en kattunge! Ibland blir man särskilt lycklig när man kikar i sin mailbox.

http://www.youtube.com/watch?v=1JiJzqXxgxo&feature=player_embedded

Jag säger som veterinärerna - aldrig trodde jag att något sånt var möjligt! Se där - jag HADE ju något väsentligt att förmedla!

[Upp](#)

[Gamla hemsidan finns kvar t.o.m. våren 2012. Men den är övergiven sedan juni 2011.](#)