

Arkiv 19

Kaspers nästan-blogg, mars - maj 2011

Jag vill att mina nästan-bloggar ska följa med till min nya sida, när min gamla släcks ner. Så att ni kan läsa, om ni vill. Matte mixtrade till det så här.

Inte så bra eftersom bilder nog inte går att klicka på.

*Knepigt blir det också med sidbrytningar och sånt i det här komprimerade formatet. Interna länkar fungerar nog inte. Skrotmatte!! JAG för min del tycker förstås att vi kunde ha fortsatt som tidigare. Jag tycker INTE om förändringar. Men matte pratar om att det blir enklare i fortsättningen, när vi börjat "blogga vanligt" som alla andra. Då kommer jag att få prata mera - och DET gillar jag ju. Och jag antar väl att latmatten i alla fall gjorde så gott hon kunde.
(Ordningen är blogggen, dvs det senaste överst/först.)*



30 maj

Hej då Kasperian, nu flyttar jag! Till Kasperian 2

Nu överger vi den här sidan, både jag och matte. Mest är den nya väl mattes, men jag har minsann min egen vrå där också! Och alla mina nästan-bloggar fick följa med dit, fast i lite annan form. Men man kan ju inte få allt här i världen. Vet väl jag...

Mina valpbilder och katthörnan och en massa annat har också följt med.

Här adressen till nya sidan, den är nästan likadan som till den här. Adressen alltså. Men bara nästan.

www.berlof.se

Viktigast är i alla fall att jag har fått en egen blogg!

En alldeles "riktig". Den heter också Kasperian! Adressen är

<http://kasperian2.blogspot.com/>

Hoppas verkligen att ni hittar mig där!! Man kan till och med få veta varje gång jag gör ett nytt inlägg. Det finns ju nåt som heter feed som man kan prenumerera på. Gå dit och kika!!!

Matte har också en blogg, jag tyckte att hon skulle ha sin egen, var inte riktigt pigg på att dela med henne. Våra intressen är ju faktiskt lite olika. Adressen till matte är

<http://beritelisabet.blogspot.com/>

Min blogg är finare, tycker jag – den är i alla fall grönare. Matte gör nog om sin!

Så nu, alla kompisar, nu ska jag börja hälsa på hos er igen, som vanligt. Matte har haft ett fasligt sjå med allt som har med domän- och webbhotellbyte att göra, så det är därför det har blivit så här. Men nu börjar hon lugna ner sig.

😊😊 **Vi ses!** 😊😊

21 maj

Vi jobbar på!

Matte håller på att fixa en ny hemsida, och hon har faktiskt kommit en bit på väg! Himla tur, för nu är jag trött på att inte ens nästan-blogga!!

Förresten - tror ni att jag och matte kan dela på EN blogg? Eller ska vi fortsätta att ha var sin? Det tycker egentligen jag. Tror jag i alla fall. Men matte vet inte alls... Tror hon... Vi kommer nog att träffas på

Blogger/Blogspot. Tror vi... Vare sig vi blir en eller två...

I dag har matte förresten snott det som jag skulle skriva - om fasantuppen som travar runt här i området. Och låååter! Filip träffade honom igår, och idag såg vi honom igen. Då fanns både Filip och Petrus på tomten, och det blev väl lite för mycket, för han började gå sin väg. men han flög inte!

Jag har träffat Mollie. Och jag har träffat Grynet som kom hit med sin matte. Matte har träffat tanter. Hon har målat altanrücke. Och hon har tappat bilnyckel, Sigge, nu ÄR nog ändå min matte värsta virrhjärnan!!!!

Ska berätta nån gång... blir nog på nya bloggen. 😊

Men nu vill matte ha datorn för att fortsätta ta hand om allt som ska flyttas.

Och jag fortsätter pausen tills jag vet lite mer om hur det blir.

Ni ska i alla fall få en bild på fasantuppen, men bilden tog matte i förra veckan när han var på grannens tomt.



9 maj

Vi tar en paus

Matte förklarar lite närmare. Men vi försvinner inte! Ingen av oss. Fast vi funderar på nån sorts nyordning.

Matte glömde visa att det fanns fler ägg med tvillinggulor i den där äggkartongen hon skrev om häromdagen. Hon skulle göra en omelett på de två som var kvar - och så här såg det ut! Det är faktiskt ETT ägg i varje kopp! Med vardera två gulor. jag fick smaka på omeletten - kan säga att den var väldigt god. Ostomelett. Det ser ut som om det var TRE gulor i ena koppen, men det var bara en två. En gick sönder.



Som sagt, vi försvinner inte - när matte funderat lite mer återkommer vi. Det gör vi förresten kanske INNAN hon är färdigfunderad, för ibland funderar hon lite långsamt, min matte...



5 maj

Dramatik

Det var en dramatisk dag i går! Matte "slogs" med en tjädertupp! Jag tyckte hon var fånig, men insåg snart att den där tuppen var minst lika stark som matte. Dessutom blev matte rädd, men det blev minsann inte tuppen!

Jag blev faktiskt också rädd, för hur det nu är så vill jag ju gärna ha matte kvar. Hade inte bilen räddat henne vet jag inte hur det hade gått. Ni får titta på och läsa om den ILSKNA tuppen hos matte, på den här bilden har fighten inte startat.



Jo förresten, en lätt manipulerad ilskebild som matte inte visar kan ju jag visa här! Här går tuppen till attack! Ni fattar va, att både jag och matte blev jätterädda! Kan säga att matte räddade sig genom att svänga kameran framför sig tuppen fick sig alltså det par dängar. Men han högg i mattes skor...



Innan vi mötte tuppen hade jag hunnit bada. Det var faktiskt lite kallt, så jag tog mig raskt upp igen. (Är kanske bättre i min vanliga sjö?)



Dessutom behövde jag uppsöka ett privat ställe på land. Bad matte låta mig vara ensam en stund.



***Tror ni hon respekterade mej?
Nej det gjorde hon inte, här är hon bokstavligen
en skitmatte, tycker jag!!!***



Men lättad kände jag mig i alla fall... skönt... 😊



Sen gjorde vi lite annat och sen åkte vi hem. Och mötte tjädertuppen på vägen



3 maj

Vad var det här????

Matte blev förskräckt, och jag blev förvånad. Och lite hoppfull. Skulle jag kunna få mig ett ordentligt snörull, kanske? Men njae - det var nåt lurt med den här snön. Den kändes fel! Som fusksnö. [Matte](#) har fler bilder.



Och så tyckte jag synd om vitsipporna som såg så ledsna ut.



Det VAR verkligen något fel på snön - den bara försvann.

Jag har gjort en snabbesök hos Mollie (min skrotmatte tyckte att det räckte) och kameran - den låg kvar hemma! Det gjorde den "lilla röda" också. Mollie var rätt bitchig idag, fast jag gillar ju henne ändå. Som bekant. Av någon anledning gillar matte den här bilden väldigt mycket, så jag sätter väl in den en gång till. Mollie och jag... 😊 Hon är söt hur man än ser henne. Tycker alltså jag. Fast jag tycker inte att jag kommer riktigt till min rätt.



Hej då!

(Nu ska jag och matte fortsätta elda i kaminen! Det KAN väl inte vara höst redan???)



2 maj

Hemma hela helgen

Jag slapp ge mig iväg nånstans på Valborgsmässoafton! Matte satt hemma på kvällen och skrev protokoll!! Utmärkt, det borde hon göra varenda "afton". Vi gick inte ens iväg till elden här på området! Jättebra, tyckte jag, som ju faktiskt hade fått passa huset flera timmar på dan. När matte var på det där årsmötet som behövde ett protokoll.

Första maj kom flera och ville diskutera... Perfekt tyckte jag, som ju älskar alla gäster! (Bra att någon gör det, sa matte...)

Så jag placerade mig ofta vid ytterdörren, och väntade på fler. Dom kom. Men så blev det kväll.

Men så KOM nu då, någon!!!!



Tröttsamt att passa dörren...



Nu orkar jag inte längre - så nu, matte, får du passa själv!



Natti!



28 april

Min kompis Evert och jag

Matte ÅR en sopa! När hon väl använder kameran så är den naturligtvis felinställd. Inte ALLS på att fotografera sånt som rör sig... och rörde oss, det gjorde Evert och jag. Han kom och hälsade på hos mig helt apropå, och snart tänker jag träffa honom igen. Hemma hos honom. (Kan säga att matte var måttligt road av att jag bjöd in honom på tomten just då - kolla hos henne, hehe...)

Evert är inte ens ett år ännu, men så STOR! Fast jag är äldst, och jag gillar också att rusa och busa, så vi hade jättekul. Jag var snabbare än han!!!! Av alla bilder matte tog så är dom här dom minst suddiga - så då fattar ni vilken sopa hon är!!!

Det är alltså på egen risk ni klickar på miniatyrerna!



Full fart!



Här tigger jag godis av Everts matte! Hon har sånt i sina fickor - bra matte Evert har!
Hans husse, som är våran snöängel, har också godis i sina fickor.



T.v. försöker Everts matte tala om för Evert att det är dags att gå hem. Tyckte inte vi. Men till slut så blev vi än ganska trötta. Så där så att vi nästan bara lufsade.

Förresten så träffade jag fem kattungar i går! Pyttesmå, dom hade inte ens några ögon. Tror ni att matte hade kameran med sig? Rätt - det hade hon INTE! Men jag träffar dom nog igen, och DÅ kanske den finns med. (Jag försöker påminna henne då och då, men hon är attans dålig på att lyssna också.



26 april
Lugnt och skönt men alldeles för lite kamera
Min matte duger tydligen inte ens till nästan-bloggare! Lite visset tycker jag, för det ÄR en av hennes viktigaste uppgifter här i livet att hjälpa mig att ha kontakt med mina nätkompisar!

Min påsk har varit lugn. Jag har träffat dom här kamraterna...



Här pussas mattes dotter och hennes får som heter Olivia



Olivia väntar valpar!!



Jag brydde mig inte ett dugg om dom där fåren, och dom brydde sig inte ett dugg om mej. Däremot brydde jag mig väldigt mycket om alla diken och spa som vi hittade när vi var ute och gick. (Faktiskt enda dan i påsk som skrotmatten hade kameran med sig!!!!)

Skojigt med såna där långa spagropar som är diken - ju mer man springer i dom, desto härligare blir dom!





Viktiga saker har förstås inte matte fotat. Inte när jag lekte med Evert. Och inte när jag hade kul med påskkäringarna (dom var så väldigt söta, säger matte) och inte när jag badade i sjön och inte när vi gjort skogspromenader. Och inte när jag umgåtts med grannar. Sommargrannarna har nämligen kommit, och DET tycker ju jag är JÄTTEKUL!

Matte plockade bara fram kameran när hon fotade trista saker på tomten. Sånt här till exempel - samtidigt blomning, hon säger att det beror på att våren exploderat! Det är därför det kan se ut så här på min tomt. Vaddå exploderat??? Inte ens det lilla biet verkar ju det minsta varken skadat eller skrajset!



I dag, dvs i går annandag påsk, skrotade vi bara runt. Matte har burit och kånkat, skyfflat undan vinterdäck och burit och kört bort alla loggs vi inte behöver förrän i höst. Jag har hjälpt till förstås. Det har varit så varmt och skönt, så att matte har gått barfota!

Som om det skulle vara nåt särskilt - det gör ju jag jämt!!!



18 april

Mer om lydility-kursen

I går var det en ny lydilitydag. Gissa om jag var ivrig när matte fixade våran matsäck och mina godbit...belöningsbitar och alla andra grejer! Äntligen in i bilen med mej och så iväg! Kors i taket - matte hann fram i god tid den här dagen också!! (Ni som känner matte inser att detta var STORT! Fast hon har alltid de bästa intentioner...)

Där var dom allihop! I dag också!! Nästan. En fattades. Jag kunde också ha fattats, för matte hade ont i ryggen, men hon bestämde oss för att strunta i det. Och i bilen sitter hon bekvämt. Som det nu är fattas bara jag på bilderna här. Ni får själva lägga till mig som bildens tionde hund. 😊 I fonden, naturligtvis...



Det här är Marie Hundtränare.



Jag hade så gärna velat lattja lite med Einar, och det hade han velat med mig också. Det såg jag tydligt, fast han brukade vara lite rädd för andra hundar. mej var han inte rädd för. men tyvärr, det kom alltid något annat emellan, när vi skulle leka. Han var i alla fall väldigt skojig att se på när han ibland kravlade sig fram på marken.



Matte skulle bland annat försöka få mig att rulla runt. Då satte hon sig på marken - det skulle hon inte ha gjort! Jag rullade INTE (fast jag lät mig åtminstone NÄSTAN luras till att lägga mig på sidan). Och när matte skulle resa sig upp - då sa ryggen stopp! Ryggskott. Så sedan satt hon i princip stilla och pratade med Luddes matte.

Det här är ett moment som hon bad Marie hundtränare att ändå få delta i (men det glömde tydligen Marie) - det är INTE jag på bilden, det är duktiga Melker. Det handlade om att försöka få oss hundar att föredra våra tvåbeningar före det godis som Marie lockade med! (Dom son känner mig från bl.a. Skottvång påminde om att jag förra året valde matte framför köttbullar!, men lite synd var det att vi inte fick prova här.)



En pausbild.



Här är Siggis matte Helena (det är på hennes initiativ som just den här kursen kom till stånd), Viveka som ska bli hundtränare och Marie som sedan många år redan är det.



Innan matte gjorde sin onda rygg ännu mera ond tog hon och jag oss en paus-kravlös-tur i skogen. Gissa vad som döljs bakom den här dörren...



Jo, DET HÄR!! Verkar inte riktigt färdigmöblerat än, eller så ska det kanske flyttas till nåt slott nåntans?



Kanske det är nåt sånt dom ska bygga här - men nej, ser väl inte direkt ut som ett blivande slott?



Vi gick tillbaks till lydlityplanen och såg på när Luddes husse fotade Ludde.



Här dansar Loke



han var så duktig så at hans matte marie blev så här glad...



Sen fick ju matte mera ont i ryggen och vi satt mest och pratade med Luddes matte. Hon hade inte ont, men hon lät hussen ta hand om lydilityn.

Sammanfattningsvis - en helg med massa godis! Och en massa hundar. Riktigt rolig var helgen - jag lärde mig till

och med att nosa på en musmatta! Och att stretcha högt uppe på en sten. Vad jag däremot **INTE** lärde mig - nja, det tar vi väl en annan gång... kanske.

Spännande var det i alla fall, och matte lärde sig massor som hon ska lära mig, säger hon. Hon har just övat mig på att gå i en åtta - gick inte alls. men precis nu kom hon på vad hon gjorde för fel! jag **FICK** ju inte godis/belöningsbit i rätt tid! Klart jag inte fattade då!!! Men nästa gång vi försöker så klarar vi det. Om matte skärper sig.

Jag skällde mer andra dagen än första. Mattes fel, för hon gjorde faktiskt att jag hade ganska tråkigt de sista två timmarna. Hon bara satt! Och jag med henne. Mattar **SKA** inte få ont i ryggen!!!! Dom **SKA** klara att resa sig upp! Dom ska alltså **INTE** vara skitmattar!

I dag har vi tagit det lugnt. Hemma på tomten. I morgon ska vi träna "åtta" igen. Och då klarar vi, dvs matte det. Om hon hade skärpt sig hade vi klarat det redan idag!

Hej då! 😊



16 april

Fragmentrapport från lyditykursen med en massa klickbilder

Första kursdagen: En massa hundar! En massa hussar och mattar! En matte med fickorna fulla av smågodis som hette "belöningsbitar". Kan säga att det inte var ett dugg svårt att koncentrera sig på godiset...belöningsbitarna! Korv och ost.! Sätta nosen på en musmatta, gå sicksack runt och mellan mattes ben, böja framben =buga ... **TRAMS!** Hit med godiset matte!!! Resonerade jag.

Matte säger att **HON** i alla fall har lärt sig en hel del. Som hon ska lära mej. Här hemma. Jag **SKA** t.ex. lära mig att gå en åtta mellan och runt hennes ben!

Luddes husse var i alla fall smart - han lärde Ludde att dra runt en karusell! Som husse satt och vilade på! Varv efter varv. (Av olika skäl vore det där definitivt inget för mig och matte... 😊 (Jag är för liten och hon är för stor, ingen bra karuselldragarkombination.)



Inte ofta jag träffar likadana som mig, men här ser ni mig och Melker! Det är jag utan koppel (jag uppför mig faktiskt bättre utan än med, är väl en vanesak tror matte och jag håller med). På andra bilden är Melker och hans matte och en annan hund som jag inte minns namnet på. Melker är bara ett år gammal.



Jag träffade Einar också - men inte förrän på slutet. Vi gillade varann, och kom överens om att vi ska busa lite tillsammans i morgon. Hans matte tycker också att han är jättegullig. Klicka på dom här bilderna också!



Vi var 11 hundar, och i morgon ska matte ta fler bilder av fler hundar och av Marie hundtränare i aktion. Här i alla fall några fler hundar, och så Sigge och matte Helena.



Tror ni förresten att jag hittade ett dike att dya runt i? Klart jag gjorde! Tror jag var enda hunden som tog chansen till ett spa. Fast det förstås, jag var väldigt mycket utan koppel (men jag HÖLL koll på matte, så att hon inte försvann (med godiset...belöningsbitarna och gjorde nåt dumt! T.ex. lät nån annan hund komma i närheten av dom och fickan dom fanns i.!



Vi höll ju till på Sagostigen, och där finns en massa skojiga saker utefter stigen. Jag och matte hittade t.ex. Mors lilla Olle och hans vän. Fast dom syns bättre på den här bilden.



I morgon ska matte lära sig mer! Ska bli gott, hehehe, korv, ost, och i morgon antagligen köttbullar också! Jag gillar lydility!



15 april

Natt före kurs

I morgon ska jag gå på mitt livs första kurs - och jag är snart sex år! Ni vet väl, att det handlar om den där lydilitykursen som [Sigge](#) tagit initiativ till. Hehehe, undrar hur det här ska gå (matte har till råga på allt fått lite ont i ryggen!).

Men vi kommer! Absolut. Allt som Marie hundtränare vill att vi ska ta med oss, det ska vi ta med. Inklusive en musmatta (!). Och så en massa bokstavligen smågodis, förstås.

Matte hinner inte skriva mer nu, för om två minuter är det redan den 16, och hon som till och med hade tänkt gå och lägga sig innan idag blev i morgon!

(Klart hon inte hann, trots att hon ska upp tidigt i morgon. För att hinna på min kurs. Hehehe, det blir inte lätt för henne. - SABLAR, nu BLEV det precis i morgon...)

NATTI!!!



13 april

Mera bad - och så förstås Mollie!

På väg till min sjö finns ett mysigt spa. Oftast brukar jag bada lite där. Jag hade Mollie i sällskap, men hon vill naturligtvis inre spaa. Inte ens bada! Vattnet har redan sjunkit undan lite, så det gällde att passa på medan gropen finns kvar.



Simma i sjön fick jag ju också göra ensam.



Men sen ägnade jag mig väldigt mycket åt Mollie.



Hemma pussades vi lite i smyg, och diskuterade om vi inte kunde hitta på nåt sätt så att hon fick stanna hos mej, åtminstone tills på lördag när jag ska på kurs!



*Vi lyckades inte. Mollies matte BAR ut henne till bilen! Min matte hade antagligen hjälpt till, om det hade behövts.
Skitmattar!!!!*



*11 april
En bild säger mer än tusen ord
(för att inte tala om TVÅ bilder.)*



10 april

Kul grej på tomten

Det är så himla härligt att det blivit vår. Jag saknar inte snön, det är skojigare nu och matten och jag är ute mycket mera på tomten. Finns en massa kul att göra där. Bland annat så hittar man saker.

Akta´rej!!!



Jaså, du VILL gå en match!



Skyll dej själv!



Försök inte muta mej med ett halsband!



Äsch - nu får du roa dej själv, jag har viktigare saker att ta itu med!



Jag måste ju t.ex. fråga matte varför dom här stolarna ligger här!!?? Filip undrar också.



Det visar sig väl så småningom, hur hon tänkte. OM hon nu tänkte. Tvivlar.



8 april

Vårrus

Dom första blåsipporna har kommit på min tomt (finns på mattes sida). Jag är inte särskilt intresserad av blommor. Men vårrus är skoj!



Ni HAR väl sett att det är vår nu!!!!!!!!!!!!

Äsch - ni kan väl också få se en av mattes blåsippor här hos mej också... Eftersom hon tjarar...



Nattinatti!

5 april

Titta, jag flyger!

Snön både smälter bort och regnar bort. Det är bra. Det blir pölar och spagropar lite varstans - men på ett ställe ska dom INTE vara. Dom ska inte vara på min gårdsplan och i synnerhet inte alldeles framför huset.

Jag vägrar att ha närkontakt med dom där pölar! Så jag flyger över dom!



Och här landar jag!



Här tappade matten en kruka, och den måste jag förstås hämta...



... och skutta iväg med.



Nu regnar det, det är sen kväll. Hoppas i alla fall att pölarna torkar upp nån gång, så att vi kan gå torrskodda fram till trappen. Kan säga att mattem är en usel skuttare!!! Hon är för närvarande bara en stapplare. Hon köpte i alla fall nya gummistövlar idag, så att hon kan stappla med torra fötter..

Och så är hon arg på Surfstown som stängde av våran domän och sa att det var problem med den! Matte blev sur, och då öppnade dom den igen, på stört. Men dom skrev "givetvis hade vi inte behövt stänga ner eran sida så länge om den inte skapat några problem. - Jag återkommer ifall det skulle bli fortsatta problem."

Men dom har fortfarande inte sagt VAD det skulle vara för problem. Inte heller hur dom i så fall ögonblickligen kunde öppna igen när matte klagade första gången, och dessutom fortfarande kan ha den öppen, trots "fortsatta problem", som dom skriver.

Så nu har matte gått vidare och klagat över både usel information och dåligt bemötande. Och så vill hon veta vad de menar med "fortsatta problem".

Kanske dags att flytta oss? Njae, det vill vi egentligen inte. För huvaligen så mycket material det i själva verket ligger här, framför allt det man når från [mattes sida](#). Hon började ju skriva på nätet för väldigt många år sedan. (Efter flytten finns det mesta också [här](#).)

Förresten - jag träffade inte Mollie idag, och det beror på att min matte skulle till tandläkaren!!! Som om hennes tänder vore viktigare än min träff med Mollie. Det finns verkligen mycket man kan sura för här i världen.



2 april

Fortfarande is överallt

Matte hade potatismos kvar i kylen, så hon gjorde potatisbullar till lunch. Med lingonsylt. Har jag aldrig ätit förut,

*men det var jättegott! För mig blev det som mellanmål. Hon åt också några, men verkade inte alls lika förtjust som jag. Hon är väl bortskämd, kan jag tro.
Visar tråkbilden också, så att ni ser mina ansade tassar.! Blev ju rätt snyggt, tycker jag.*



*Vi har varit ute och åkt lite, matte hade hoppats på tranor - löjligt, för på tranornas äng fanns både snö och is.
Men vi såg den här kamraten (han har fyra ben!), verkar tuff, tycker jag.
Väldigt mycket päls, visst är vi väl lite lika? Frånsett hornen alltså.*



Matte, hon såg sånt här! Trist! Och våra svanar förstås, men dom får hon visa själv.



*En ruin - vad nu det ska vara bra för! Kan hon vara själv!!!!!!!!!!!!!! Det här är ju MIN sida!
Fast hon behöver förstås inte hasa ner i sjön ... som den här gamla grejen...*



Det låg förresten is på varenda sjö, ända in till land. Överallt. Men SNART så...

Natti!



30 mars

Mollie time - och snön smälter

Vi är kassa på bloggande, båda jag och matte. Framförallt matte!! Det är inte det att det inte händer något hos oss, tvärtom händer det lite för mycket just nu. Men snart blir det nog bättre. Hoppas jag!! I dag till exempel så var vi hos Mollie på dagen. På kvällen la matte rabarber på MITT besök (av min favoritgranne som inte hade lika mycket tid för mig som hon brukar).

Men hälsapået hos Mollie var ju i alla fall viktigast!

Blev en ganska kort prommis - det snöregnade, och matte blev blöt. Felklädd. Jag blev också blöt, men vaddå - gör väl ingenting!

*Vi står nog varann ganska nära, jag och Mollie. Vi är rentav intima...
Här undrar hon om jag behöver nån sorts hjälp med tvåan...*



Det behövde jag förstås inte - bra karl reder sig själv!

Jag var så himla glad, och i skogen fanns en massa barmark.



Mollies rumpa är ju väldigt söt, men jag vill förstås visa nån bild på henne framifrån också!



Sen kom vi hem. Min favvisgranne kom som sagt, och hon stannade länge. Jag plockade fram en del av mina grejer, tänkte att det skulle kunna få dom att ägna sig mer åt mig än åt att bara prata och prata och prata.



Gick väl så där...

Nä, jag drömmer om Mollie i stället - ni SER väl att hon flirtar med mig!



Fast nu dröjer det minst ett par veckor innan jag träffar henne igen. Beror på min trista matte!

Natti!



24mars

Ditt och datt

Det är trevligt att gå på promenad, det tycker jag. Det tycker matte också. För det mesta i alla fall. Här är två till som tar sig en liten prommis. Vi kom förbi när vi åkte och handlade. Matte stannade bilen och vevade ner fönstret. Jag försökte förstås hälsa på dom, men matte sa ifrån på skarpen. "TYST", sa hon! Som ni hör så var det inte läge att argumentera.





<http://www.youtube.com/watch?v=4KyjS44w-QU>

[v=4KyjS44w-QU](http://www.youtube.com/watch?v=4KyjS44w-QU)

Här hemma tinar det, matte stönar över allt som kommer fram. Alla band- och emballagespår efter lagrade loggs, fastfrusna odlingsfat och loggs-pallar, mattan som jag storkräktes på just när vi väntade gäster så att matte slängde ut den (men snart har det tinat så pass att den går att få loss ur isen). Och så förstås dom där tidningarna som har en förklaring som matte skrivit om tidigare nån gång (dom är omhändertagna nu).



Lagret av värmeloggs har krympt! I morgon ska matte bära in sisådär 15-20 paket igen, då blir det ännu färre kvar under presenningen. Men dom räcker säsongen ut. Gott och väl

Det finns förresten ett par svanbilder till, men dom får matte visa. För två år sedan stannade sångsvanarna många veckor, förra året bara en förmiddag! Vi hoppas att dom blir kvar länge i år. Jag vill gärna skälla lite mer på dom, och matte vill gärna titta på dom igen.

Jag fäller nu. I kopparbunken ligger "dagens skörd". Klickbara bilder.



Jag råkade ut för både kloklipp och pälsansning idag. Lite godis då och då och gos på magen gjorde det relativt uthärdligt.



Men alltså - man borde få en rejäl extradusör när jobbet för dagen är klart. MATTE! Fatta då att gott uppförande kräver MER belöning!!!

Sen proppade vi ner all ull i talgballshållare. Tror att det blir till många blivande små fågelungars glädje! Min ull är väldigt mjuk. Ni skymtar Petrus nere till höger. Han sitter ute på vägen.



Och nu så är det kväll. Faktiskt natt. Så - natti!



20 mars

Nu smälter den igen

De kom en massa snö häromdan. En väldig massa. Men då kom minsann Everts husse Matte och hälsade på. Han är väldigt snäll. Han gav mig godis - två gånger till och med - när jag sprang ut och hälsade honom välkommen.



Nu har den där nya snön smält ihop, och nu är det härligt lerigt igen. På vägarna och på min uppfart. Att först lera ner sig och sen snörulla och visa hur trevlig man ser ut - det är lycka, tycker jag! Mina snygga ben t.ex. dom framträder mycket bättre mot snön när dom är leriga. Nästa gång ska jag be matte ta närbilder på dom.





Nåt som matte BORDE ha skrivit men inte har gjort, är att Petrus fick sin första fästing häromdan! En äcklig rackare som tydligen vaknat till liv nånstans i solen! Matte stönade - framåt sommaren brukar hon varenda dag få plocka bort åtminstone 7-8 stycken från Petrus. Fästingar älskar honom. Det är synd, borde räcka att matte och jag gör det! Bilden har matte "lånat". Från radion, av alla ställen. Dom bryr sig nog inte...



Matte ska försöka hitta nåt medel som kan hålla fästingarna borta. Utan att vara farligt.

16 mars

Möte med Evert

I går var Mollie här. Mattarna åt paj. Skinka, massa fetaost, "smält" lök och purjolök i pajskalet, och så ägg och grädde med parmesan i - vet inte om ni fattar hur det var, men gottigt blev det. Mollie ska ju bara ha skorpa, men jag fick smaka i smyg. Tack, matte!

Vi gick Mattes (Matte med stort M) väg. Innan den övergår till skogsväg och stig kommer man fram till Mattes hus, och där bor ju Evert också. Och hans matte Anki.

Jag har ju skrivit om stackars förvirrade Evert - han MÅSTE ju var förvirrad - med en husse som heter Matte.

Jag träffar Evert ibland, men någon bild på honom har jag aldrig visat. Han är bara en valping än, men på väg att bli "stor hund". Så för säkerhets skull gjorde jag klart för Mollie att hon skulle komma ihåg vems fästmö hon är!!





Tror hon förstod. Det gjorde Evert också, så sen blev det mest han och jag som umgicks.



Skojigt flaxöra han har, Evert. Som en sån där gammaldags körriktignsvisare, säger matte, som minns en farbrors gamla Volvo PV 444. En pil fälldes ut som visade åt vilket håll man skulle svänga.



*Evert ville visst ändra riktning, tyckte vi skulle gå åt höger, enligt matte. Fattar inget - det är ju vänster!
Spegelvänt, säger matte. Vaddå - finns väl ingen spegel här...
Strunt samma - i alla fall är Evert en riktigt vacker Goldenvalp. Fast här ser han ju mest rolig ut, tycker jag.*

Sen gick vi hem och åt den där pajen. Mollie var trött, trots att hon inte sprungit ens tusendelen så mycket som jag! Här har hon hittat en skyddad vrå i hyllan bakom stolen - två hyllplan över henne finns katternas mat (helt utom räckhåll för mig). Ett tag la hon hakan på tidningspacken - och så satt hon där och sov!!!! Till och med snarkade!



Min lilla gullefästmö ;)

14 mars

Matte köpte ben - hurra!

Vad ska jag börja med? Först kanske ett par bilder från igår. Det var en ganska bra dag!

Det finns ett naturreservat ganska nära oss.



Där hade matte tänkt att vi skulle ta oss en ordentlig promenad, för där hade några andra gått före oss. Toppen, tyckte jag.

*Den här bilden gillar matte - hon säger att jag är så fantastiskt söt!
Vaddå - det är ju BAKEN jag visar upp!!!! Fast det är klart - lite snygg är ju den också förstås... Men SÖT? Njæ...
och lite tokigt är det ju att mina ben inte syns. Jag tycker faktiskt att dom också är lite snygga!*



Tro inte att jag sover här - jag bara njuter!



På den bilden ser ni också nåt annat. Mina tassor! Tyvärr har matte också upptäckt det - det är dags för tassvård. Definitivt. Både kloklipp och allmän ans. (Fast i morgon slipper jag, för då kommer Mollie!).

Idag fick jag vakta huset ett par timmar. När matte kom hem förstod jag ännu mer att det där med att ansa tassor liksom rycker närmare. För titta här vad hon kom hem med!



En massa märgben! Dom ligger i frysen nu. Matte säger att jag ska få ett när mina klor är klippta. Jo, jag vet ju att det är så det funkar här i huset. Men som tur är vankas det ett och annat ben annars också. Till exempel som tack för att jag vaktar huset. Fast idag fick jag nöja mig med ett grisöra. Det dög, det också. 😊

10 mars

Trots onödiga skyltar...

I dag for vi förbi Yngern - och där stannade vi. Visst finns en skylt där, men eftersom matte gick till fots och inte

satt på en häst och den där skyltjycken absolut inte föreställde mig så tyckte vi att det var fritt fram.



Sen kom vi till nästa skylt - men eftersom matte vägrade att klä av sig och jag redan var naken, så struntade vi i den också! Fast det är klart - min stjärt är ju pälstäckt förstås...



Här var matte jätterädd - det är världens brantaste slänt precis vid snövallen!!! Jag blev faktiskt lite rädd jag också! Ville ju till stranden i stället.



Det var lite otäckt att vända - hade INTE velat rasa ner!



Här lär inte isen försvinna i första taget! På soffan satt matte länge.



Frälsarkransen hade hamnat på isen - hoppas den flyter när isen smält!



Och så en miniatyr att klicka på!



I sommar blir det här min favoritbadplats - vi brukar ta oss dit ibland, jag och matte, och vänligt fråga om det är någon som har något emot att jag också är där en stund. Där finns en massa sand för mig, skojiga rötter för matte att fota, och kolossalt lång sandstrand - precis en sån som jag gillar allra bäst!

Hemma igen såg jag nåt jätteintressant - det är ju en godisbit!



Och sen gick jag in till bian!



**Och i den ligger jag nu också! Medan sekreterarmatte bloggar åt mig. 😊
(Finns lite bilder hos [henne](#) också - men mina är självklart finare!)**



9 mars

Fin och solig dag

Kan berätta att matte skrev ett låååååååå inlägg häromdan - och jag skrev också ett - men när vi skulle spara dem för att kunna skicka upp på nätet så blev skärmen svart och datorn stum innan den av sig själv började starta och svartna om och om igen...

Och inget hade sparats.

Sedan dess har datorn delvis fått vila, och den tycks liksom ha återhämtat sig. Hoppas vi. Men mest har matte jobbat. Det är nu som föreningar har årsmöten. Bland annat.

I går var jag hos Mollie, hennes matte höll på att laga till en soppa som hon absolut ville bjuda matte på. Så vi for dit.

Först två bilder på Mollie och mej.



Sen en bild på bara mej



Lite barmark hittade jag, och jag letade godis som matte kastat dit! Spännande.



Sen hände nåt extra skoj - vi gick lite på vägar också, för hos Mollie finns det såna. Och där kom helt plötsligt Albin och hans matte. Men jag undrar vad hon skulle göra med kvasten.



Sen blev det ännu skojigare - där kom en ny kompis. Hon heter Bella.



Jag och Bella gillade verkligen varann, men jag syns ju nästan inte på bilden!! Fast hon och jag gosar. Jag tänkte att Mollie kanske skulle bli lite svartsjuk. Blev hon inte. Hon VET förstås att det är henne jag gillar bäst av alla... Kolossalt så dåligt jag syns när det är vinter. Jag tror faktiskt att jag gör mig bäst på sommaren. 😊



Men här syns jag ju faktiskt!



Det hände ännu lite mer den dan, får väl se om matte kan skriva nåt hos sej också. Vi kunde i alla fall konstatera att det är fint där det inte ligger nån is på vattnet! Det tycker en massa fåglar också. Oj, så gärna jag skulle vilja göra den här pippin sällskap (klicka gärna på bilden)!



Natti. Så småningom i alla fall. 😊

8 mars

I morgon.... :

Vill bara berätta att vi fortfarande finns till, allihop! Vi har haft datorstrul lite grann (håll tassar för att det inte fortsätter!) och matte har jobbat, men idag ringde Mollies matte - och vi for dit! Matte hade min kamera med sig, och i morgon bara SKA hon skriva här!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Japp, det ska hon, så sant som jag är en jappe!!!!

3 mars

Tre mot en!

Matten har en massa onödigt för sig, så min blogg blir verkligen eftersatt (och för all del hennes egen också). Jag har ju inte ens kunnat berätta att Mollie har varit här! Fast matte har åtminstone bilder kvar, och jag får väl vara tacksam för det åtminstone.

Jag blev så glad så jag visste nästan inte till mig! Det gick mig t.ex. helt förbi både att Mollie inte luktade extragott längre och att jag ju egentligen ska strunta totalt i vilket hon gör.

Som jag visst berättat förut - jag minns hur man gör även om jag inte riktigt minns varför...

Och eftersom jag var ensam kille mot tre tjejer (Mollie, Susanne och matte) så fick jag ju ge mig till slut. Dom gjorde gemensam sak! Inte ens den mest vänskapliga lilla klättring på Mollie. Skitfemininer!

Nåja. Vi gav oss iväg på Mattes (Matte med stort M) väg. Han har varit hemma från Thailand nu i snart en vecka, och se, så bred och fin hans väg är. Måste den ju vara eftersom det kör stora lastbilar på den ibland.



Åh, så glad jag var över att äntligen få se min Mollie igen!



Bra idé, Mollie, där kan vi ju snörulla lite!



Men tro inte det, inte! Jag fick rulla ensam...



Måste ju kolla matte lite, också!



Sen gick vi hem. Och då blev jag så "på" att Mollie fick sitta bakom galler! Hehehe, rätt åt henne för att hon svor något så alldeles förfärligt åt mej!

Fast sen fick JAG sitta bakom kompostgaller ett tag.

Sen busade vi i stället, men matte kom inte ihåg kameran förrän Mollie och Susanne skulle åka hem till sig. Det blev lite trångt då, i våran lilla hall.



I morgon - dvs idag - blir det världens tråkdag. Jag ska passa huset ganska länge - den här gången får jag inte följa med till "mattes tanter", för den här tanten bor i lägenhet och där finns ingen tomt. Men det skulle inte förvåna mig om gulle-Grynet fick följa med sin matte dit, för hon varken skäller eller behöver gå ut ibland...

Fast jag får säkert ett sprillans nytt mägben att roa mig med. Och så får jag ju sova middag i lugn och ro... Och sen händer det nog nåt skoj igen.



Gamla hemsidan ligger kvar till våren 2012. Men vi har övergivit den, eftersom vi har en ny.

[Välkommen dit!](#)